

KAAG NIEUWS

Juli 2021 Nr. 634



In dit Kaagnieuws:

- Jeneverboom geveld
- We roeien weer!
- Kaagweekend van 23 t/m 25 juli



PARDO

YACHTS



FEEL THE POWER

38 43 50

INHOUD



NIEUWE BESTUURSLID JEUGD

Het heeft even geduurd maar nu hebben we er één. Het nieuwe bestuurslid Jeugd Arjan Rudolphus stelt zich voor. En hij heeft er zin in. Dit seizoen staat al goed in de steigers maar hij kijkt ook alvast vooruit naar 2022.

ROEIVLOOT

En toch nog onverwacht mocht het ineens weer: roeien! Wat een feest op 5 en 6 juni, je zag alleen maar vrolijke roeiers op de Kaag. Nu weer opbouwen.



JENEVERBOOM

Baken in de branding, maar toch geveld door een hevige junistorm. De geschiedenis leert ons dat dit al de vierde Jeneverboom was. Sinds 1910, dat wel!

...EN VERDER IN DIT NUMMER:

• Colofon	4	• Kaagtijgers	24
• Van de voorzitter	4	• Vaarregels	27
• Sluitingsdatum Kaagnieuws	4	• Kaagschuim	28
• ALV Online	6	• Micro Magic	30
• ALV: Land- en watertoeristenbelasting	8	• Motorboten	31
• ALV: Zonnepaneelweides	10	• 12-Voetsjollen	33
• In Memoriam	8	• Kort nieuws	34
• Even voorstellen: Arjan Rudolphus	10	• CoCootje	38
• Blauwe vlag	12	• Prijspuzzel verlengd	39
• Wim blikt terug en vooruit	14	• Jaarkalender	40
• De Jeneverboom	16	• Personalialia	41
• De roeivloot vaart weer uit!	18		

COLOFON

Uitgave van Koninklijke Watersport Vereniging
De Kaag in Warmond

Redactie:

Addie de Moor (hoofd- en eindredactie),
Franky Kuiters, Gerrit Kranenburg, Pauline de Zwart

Vormgeving:

Seña Ontwerpers - www.senaontwerpers.nl

Drukwerk:

De Toekomst - www.detoekomst.nl

Omslagfoto:

Jolanda Kerkvliet

Kopij voor blad en website:

redactie@kwvdekaag.nl

Havenkantoor/secretariaat:

Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond
telefoon: 071 - 3010035
email: secr@kwvdekaag.nl
website: www.kwvdekaag.nl
bankrekening: NL22 RABO 036 7702 894

Havenmeesters:

Onno Kreeft, Ronald van der Kwaak en Stan Verbeek
email: havenmeester@kwvdekaag.nl
Kaagsociëteit/Haven Kaagsociëteit:
telefoon: 071 - 5018222
Sweilandpolder 8, 2362 AG Warmond
(voor navigatie Zijldijk 11)

Bestuur:

Max Blom sr.: voorzitter@kwvdekaag.nl
Gerrit Kranenburg-Marijt: secretaris@kwvdekaag.nl
Marc van Dijk: penningmeester@kwvdekaag.nl
Gijs Vriend: vloot@kwvdekaag.nl
Marieke van Schie-Stevens: societeit@kwvdekaag.nl /
evenementen@kwvdekaag.nl
Elly van Kampen-van Leeuwen: sport@kwvdekaag.nl
Rob Brinkel: jachthaven@kwvdekaag.nl
Vacant bestuurslid Jeugd: jeugd@kwvdekaag.nl

Ereleden:

Lies Eichhorn, Jan Bart Lucas, Pieter Heerema

Vertrouwenspersoon:

Rolf de Vriend:
vertrouwenspersoonkwvdekaag@gmail.com

Openingstijden

Het secretariaat is van 1 april t/m 30 september
geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op
zaterdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. Van 1 oktober tot
en met 31 maart is het secretariaat geopend op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Beste Kaagvrienden,

Het is 7 juni als ik dit voorwoord schrijven mij
weer tot jullie mag richten. Een mooie dag
want de zon schijnt en zojuist mocht ik mijn
tweede coronaprik laten zetten. Veel belang-
rijker is het gegeven dat de IC-afdelingen in
de ziekenhuizen leeglopen en het erop lijkt
dat we een hele vervelende periode achter
ons aan het laten zijn.

Gisteren mochten de roeiers en meermans-zei-
lers weer van start en dat was echt een hele
grote opluchting. Wat werd het geduld van
deze leden op de proef gesteld. Groot is dan
ook onze bewondering hoe men zich door de
pandemie heeft heengeslagen en telkens weer
de tegenslagen wist te verwerken.

Natuurlijk heeft het bestuur verschillende
tussentijdse verzoeken ontvangen en was
het soms lastig balanceren tussen (heel veel
verschillende) regels en de soms afwijkende
werkelijkheid. Met uitzondering van ano-
nieme schrijvers hebben we veel begrip voor
alle vragen en opmerkingen, wij snappen dat
het allemaal best lastig was en ook wij zoch-

ten in deze “nieuwe wereld” soms naar de
juiste wegen en bijbehorende toon.

De opgelegde rust en stilte heeft ons wel in
staat gesteld andere zaken binnen de ver-
eniging aan te pakken. Vanaf nu hopen we
de draad weer op alle fronten op te pakken.
We gaan weer lekker sporten en de eerste
evenementen zijn in de maak: vanaf eind
juni hopen wij op een bijna normale wereld.
Grote feesten in tenten zullen nog even niet
tot onze werkelijkheid behoren, maar de
voorbereidingen richting 2022 zijn al wel
weer in gang gezet.

Naast het overwinnen van de pandemie is
uw bestuur ook heel blij met het nieuwe
bestuurslid Jeugd. Na maanden van her-
haaldelijke oproepen heeft Arjan Rudolp-
hus zich gemeld. Hij zal zich verderop in dit
Kaagnieuws aan u voorstellen. Tijdens de ALV
in november zal het bestuur dat volgens de
richtlijnen van de ALV doen.

We kijken overigens erg uit naar dat moment,

want na drie digitale ALV's is het weer de
hoogste tijd om elkaar in levende lijve te
treffen.

Maar nu eerst genieten van een mooie zomer
en veel sport, ik hoop u vaak te treffen op het
water en terras.

Met Kaagse groet,

Max Blom
Voorzitter



AANLEVEREN KOPIJ VOOR VOLGENDE KAAGNIEUWS:

Sluitingsdatum: 24 augustus 2021
Verschijningsdatum: 23 september 2021

ALV online ▶ 'Kajakdivisie'

Het was alweer de derde online ALV, op 22 april. En zeker niet slecht bezocht: 87 leden hadden ingelogd. Ook dit keer had het bestuur niet stil gezeten: er was veel te melden. Hete hangijzers waren er ook: veel roeiers vroegen of de roeibijdrage niet minder kon nu er al driekwart jaar niet geroeid kon worden. En CoCootje won een prijs.



De chatfunctie stond grotendeels uit, dus het was wederom een efficiënte vergadering. Veel wapenfeiten vielen er te melden: starttoren geschilderd en dus zo mooi klaar voor het honderdjarig bestaan van de toren. De rietkap is bijgestoken in toren en Sociëteit. De plannen voor het opknappen van de boeienloods en het Jeughonk bij de Kaagsociëteit zijn vergevorderd. Het Jeughonk wordt multifunctioneler, met ramen erin, en met een veranda. Wanneer u dit leest zijn er acht boot-tilliften en is de nieuwe bestrating klaar.

De pont, zoals we die al jaren kennen, is ook aan verandering onderhevig. Nico en Johan van Schie hebben het te druk, het bestuur zoekt de mogelijkheden uit voor een onbemande pont, door reizigers zelf te bedienen, en aangestuurd door zonnecellen.

Ook op de havens West en Oost is het nodige gebeurd. Het kantoor heeft een opknappbeurt gekregen en voor haven Oost stemmen we voor een tweede werkloods, de tent verdwijnt dan. Daar komt ook een verbeterde afvalplaats, een fietsenberging, en er wordt gewerkt aan het entreehek.

Het bestuur kent geen wisseling van de wacht, maar een paar commissies wel. Zo wordt Michiel van Cranenburgh na stemming benoemd tot lid van het College van Beroep. Hij vervangt daarmee de aftredende Wil de Vreeze. De Commissie van Controle wordt versterkt met Richard Butter.

Maar liefst 28 leden zijn 25 jaar lid. En 50 jaar lid komt ook voor: 6 keer! Vanwege de corona krijgen mensen hun speldje thuisgestuurd, niet opgespeld.

Vanuit de roeiers kwamen er veel vragen over de roeibijdrage. Maar 'nee, die gaat nu niet omlaag, aan het eind van het jaar maken we de balans op'. En of gevaccineerden straks alvast zouden mogen roeien? Ook daarop was het antwoord: nee. Kunnen er niet een paar eenmans roeiboten aangeschaft worden, de zogenaamde Yole de Mer's? Dat idee werd als te gevaarlijk van de hand gewezen, want je zit achterstevoren in de boot en zonder stuurman. En wanneer gaat t Lichthuys weer open? Hopelijk is het in juli weer open. Gelukkig zijn de toiletten inmiddels wel weer open.

Max wees op de 'kajakdivisie': voorlopig schaft de vereniging er een paar voor de roeiers aan. Hij sprak zelfs over de mogelijkheid van een 'permanente discipline'. Voorlopig zijn er twee kajaks gekocht zodat de roeiers toch iets kunnen doen, als er niet geroeid mag worden.

Maar de verrassing van de avond was toch wel: CoCootje! Ze won de jaarlijkse dinerbon voor haar bijdrage aan het Kaagnieuws. Misschien lezen we er iets over terug in haar column in het blad. ■

Addie de Moor

DE STEMUITSLAG VAN DE ONLINE ALV



Tijdens de ALV werden drie stemmomenten ingelast. Deze stemmingen zijn vastgelegd in het logboek van de provider Online ALV. De uitgebrachte stemmingen. Totaal zijn er 90 stemgerechtigde leden ingelogd geweest tijdens de ALV.

STEMMING 1:

Gaat u akkoord met de vaststelling van de Jaarrekening 2020?

86 ingelogde stemgerechtigde leden
Ja: **79**
Nee: **1**
Onthoudingen: **6**

STEMMING 2:

Decharge voor het gevoerde financiële beleid, gaat u daarmee akkoord?

86 ingelogde stemgerechtigde leden
Ja: **76**
Nee: **1**
Onthoudingen: **9**

STEMMING 3:

Stemt u in met het toetreden van Richard Bitter tot de Commissie van Controle?

86 ingelogde stemgerechtigde leden
Ja: **74**
Nee: **2**
Onthoudingen: **10**

STEMMING 4:

Stemt u in met het voorstel om een werkloods op haven Oost te plaatsen?

89 ingelogde stemgerechtigde leden
Ja: **74**
Nee: **6**
Onthoudingen: **9**

STEMMING 5:

Stemt u in met de toetreding van Michiel van Cranenburgh tot het College van Beroep?

90 ingelogde stemgerechtigde leden
Ja: **82** leden
Nee: **1** lid
Onthoudingen: **7**



► Land- en watertoeristenbelasting

Tijdens de laatste ALV en in een extra Kaagflits in mei heeft het bestuur u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Teylingen om in haar gemeente toeristenbelasting te gaan heffen. Zij gaan dit verblijfsbelasting noemen. Voor de watersport betekent dit dat mensen die een boot in de gemeente Teylingen hebben liggen maar niet in de gemeente Teylingen wonen, verblijfsbelasting moeten gaan betalen. Men wil dit gaan doen middels een forfaitaire heffing.

Uiteraard hebben wij als KVV De Kaag hier bezwaar tegen aangetekend. Samen met de hotelbranche, de campings en de andere havens heeft onze penningmeester Marc van Dijk gestreden tegen de invoering van deze belasting. Teylingen is niet toeristisch en zeker voor de watersport zijn er totaal geen voorzieningen die deze belasting rechtvaardigen.

Helaas heeft dit niet mogen baten. Op 1 juni heeft

de gemeenteraad van de gemeente Teylingen tot invoering van deze belasting besloten. Vanaf 1 januari 2022 gaat een tarief gelden van één euro per nacht voor kampeeders en waterrecreanten, twee euro voor gasten van hotels, vakantieparken en andere recreatievoorzieningen. Vaste gasten op parken en in jachthavens gaan een vast bedrag betalen, onder meer om de administratie voor de betrokken ondernemers behapbaar te houden.

Op de ALV in november zal het bestuur toelichten wat dit voor de vereniging gaat betekenen. ■

Gerrit Kranenburg-Marijt

► Zonnepaneelweides

Op de ALV van 22 april jongstleden deelde de voorzitter mee dat de gemeente Teylingen voor een heel belangrijke beslissing staat inzake het bestemmingsplan Buitengebied Teylingen en de Regionale Energie Strategie (RES) en met name de daarbij behorende kaart met “zoekgebieden zon op veld”.

Kortweg komt het hierop neer dat op deze kaart zonnepaneelvelden zijn ingetekend op de polders op en rondom de Kagerplassen, waaronder de prachtige Boterhuispolder en Sweilandpolder. Namens de leden van de vereniging heeft het bestuur hierover zijn bezorgdheid geuit en bezwaar aangetekend tegen het aannemen van de Regionale Energiestrategie. De Kaag staat niet alleen in haar bezwaar. Ook de gezamenlijke eigenaren van de woonboten in de Zijp en Leede hebben hier bezwaar tegen aangetekend.

Op donderdag 3 juni stemde de raad van Teylingen in met de RES (Regionale Energiestrategie).

Veel raadsleden hebben, evenals inwoners, moeite met windmolens en zonnenvelden in de gemeente en een deel van hen wilde aanvankelijk alle beslissingen uitstellen tot 2025. Toch bleken de meeste raadsleden het ook belangrijk te vinden om stappen te zetten om in 2050 CO2-neutraal te worden. Ze willen niet op de handen gaan zitten tot 2025.

De gemeente Teylingen gaat in eerste instantie volop voor energie besparen, isoleren en zonnepanelen op daken, de 'no-regretmaatregelen'. In de komende paar jaar wordt nog niet besloten over concrete locaties voor windmolens en zonneweides. Het bestuur houdt u middels haar communicatiekanalen zoals Kaagnieuws, Kaagflits en ALV op de hoogte van de ontwikkelingen. ■

Gerrit Kranenburg- Marijt



IN MEMORIAM *Jan Korswagen*



1939 - 2021

Ons bereikte het droeve bericht dat Jan Korswagen op 81 jarige leeftijd is overleden. Jan was 67 jaar een trouw en gezien lid van De Kaag. Jan was altijd wel zeilend te vinden op de Kagerplassen, de laatste jaren in de 12-Voetsjol met de prachtige naam "De Boeienloeiër". Samen met zijn vrouw Tineke vormde hij een hecht team. In het decembernummer van het Kaagnieuws hebben zijn zeilvrienden hem een hart onder de riem gestoken omdat hij in verband met zijn gezondheid afstand had gedaan van zijn Jol.

Het bestuur en leden wensen Tineke en de kinderen sterkte bij het verlies van Jan.

...even
voorstellen!

ARJAN RUDOLPHUS

“Zoals in elke sport, heeft de jeugd de toekomst en zijn jeugdleden DE leden die onze club gaan bestieren over 20, 30 jaar. Nadat ik een aantal keren in het Kaagnieuws de oproep had gelezen dat het bestuur op zoek was naar een persoon voor de bestuursfunctie Jeugd, heb ik contact gezocht met onze voorzitter met de vraag of ik wat in deze functie kon gaan betekenen. Na een prettig gesprek met Max Blom volgde een gesprek met het gehele bestuur en er leek van beide kanten een klik te zijn en dus lag er een basis om deze leuke klus op te pakken. Het is dus absoluut nodig voor een club om daar tijd en energie in te steken en ik zal dat met plezier gaan doen. Het feit dat ik oudere kinderen heb, die met zeilen hun eigen weg zijn gegaan, doet daar niets aan af.

Wie ben ik?

Ik ben Arjan Rudolphus, 66 jaar jong en sinds 30 april j.l. teruggetreden als stafid/longarts in het Rotterdamse Franciscus en Schiedamse Vlietland ziekenhuis. Ik ben echter nog niet gestopt met werken. Op dit moment werk ik als ZZP'er nog steeds in bovenstaande ziekenhuizen. Door de COVID is er een grote achterstand in zorg ontstaan die ons nog jaren gaat kosten om die weer in te lopen. Niet alleen heel veel operaties zijn uitgesteld maar ook in de niet-chirurgische vakken zijn grote wachtlijsten. Ook heb ik nog een paar medische nevenfuncties bij andere bedrijven en klinieken.

Bestuurlijke ervaring heb ik opgebouwd binnen mijn vakgebied in de wetenschappelijke vereniging van de longartsen, binnen het stafbestuur en binnen de maatschap/vakgroep. In de sport ben ik bestuurlijk actief geweest binnen de Watersport Vereniging Muiderberg, als voorzitter van de Hockeyclub Voorhout en als voorzitter van de afdeling Hockey van de Omnivereniging de Kieviten in Wassenaar.

Mijn watersportervaringen begonnen al vroeg. Altijd met mijn ouders en grootouders zeilen in Friesland en ook in Muiderberg waar ik ben opgegroeid. Wedstrijdzeilen heb ik gedaan met de Spanker, 16m2, de Laser, de Pampus en op een Tjalk.

Hoe ik mijn bestuursfunctie met als portefeuille Jeugd ga invullen, weet ik op dit moment nog niet. Ik ga eerst een aantal gesprekken voeren met mijn voorganger op deze positie en met Stef van Gruythuisen en andere leden van de jeugdcommissie. Voor dit jaar zijn er al veel activiteiten gepland door Stef en door de jeugdcommissie en zullen er al veel dingen lopen. Ik denk dat ik me met mijn ideeën meer zal gaan richten op de komende winter en 2022 en later. Het zeilen in al zijn aspecten heeft nu de belangrijkste aandacht van de jeugdcommissie en dat moet ook zo blijven. In alle facetten zoals het nu wordt georganiseerd en aangeboden.

In de toekomst zou ik het leuk vinden om zeilen nog meer onder de aandacht van de jeugd te brengen. Dit kan ondermeer gebeuren door scholen te bezoeken of uit te nodigen. Ook acties zoals die er dit jaar waren voor het personeel van het Alrijne Ziekenhuis zijn goede initiatieven. Maar wellicht is de jeugd ook wel geïnteresseerd in andere aspecten van de watersport zoals bijvoorbeeld het roeien, een cursus vaarbewijs voor oudere jeugdleden etc. Ik denk dat het de moeite waard is dit te onderzoeken.”

Arjan Rudolphus



MET VLAG EN WIMPEL

KWV De Kaag mag dit jaar het Blauwe Vlag keurmerk voeren. De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend, 127 jachthavens en 56 stranden.

Op 6 mei om 11.30 uur werd het Blauwe Vlag-seizoen geopend met het hijsen van de vlag op de Hanzehaven in Elburg. Op KWV De Kaag werd de handeling verricht door bestuurslid Rob Brinkel, die de vlag op de Kaagsociëteit mocht hijsen.

Leden kunnen gratis een 'blauwe vlag'-wimpel ophalen voor hun boot op het secretariaat na het invullen van een 'blauwe vlag'-verklaring.

Duurzaam

De Blauwe Vlag is de internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineer-

den moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of KWV De Kaag aan de vereisten voldoet.

KWV De Kaag ontving de Blauwe Vlag voor de eerste keer. "Het is een kroon op ons werk. Dat een onafhankelijke organisatie naar ons kijkt en onze jachthaven

een Blauwe Vlag-certificering waard vindt", zegt Rob Brinkel, Bestuurslid Jachthavens van KWV De Kaag. "We investeren veel in een kwalitatief goed product waarbij duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van de Blauwe Vlag vormen daarbij een goed instrumentarium. Iedereen op de haven weet wat we er voor moeten doen". ■

Gerrit Kranenburg-Marijt





Wim blikt terug en vooruit

Iedereen weet zich het euforische begin van 2020 nog wel te herinneren: werkeloosheid was bijna non-existent en de economie en de staatskas hadden er, volgens de president van De Nederlandse Bank, nog nooit zo goed voorgestaan.

Wij – en zeker de wedstrijdzeilers onder ons – hadden het hele jaar al weer ingedeeld in onze agenda zoals velen van ons dat al decennia lang doen. Het jaar wordt van eind maart tot eind september ingedeeld op basis van het zeilwedstrijdprogramma. Ik doe dat, welke rol ik ook in het wedstrijdzeilen speel, deelnemer, organisator of anderszins al een jaar of zestig in totaliteit. Die planning heeft niet alleen impact op jezelf maar ook op je eventuele bemanning, je eigen partner en kinderen en ook die van je bemanning.

In maart kwam dit alles met een geweldige schok tot stilstand. Natuurlijk: er bestaan ergere dingen, maar als naast het zakelijk – en ander leven – ook het vrijetijdsleven totaal veranderd, grijpt dat wel in en dat deed het.

Na een paar maanden mocht schoorvoetend een beetje de buitendeur op een kier, maar niets kwam echt op gang. Heeft u zich wel eens eerder gerealiseerd hoezeer wedstrijdzeilen, sociale programma's en horeca met elkaar verweven zijn? Zij vormen – zo hebben wij kunnen vaststellen voor zover we het al niet al heel lang wisten – een onverbrekelijke drie-eenheid.

Zo sukkelden we dus het jaar 2020 door. Inmiddels werkte de medische wetenschap de klok rond en begin 2021 kwamen – het is ongelooflijk – de eerste vaccins al ter beschikking. Dat betekende niet dat we de oude planning weer konden oppakken en verder gaan waar we gebleven waren.

Maar dan: wat als we terug zijn bij wat we het 'Oude Normaal' schijnen te moeten noemen. Eerst even dit: willen wij echt het 'Oude Normaal' terug? Er

waren toch zat dingen die wij helemaal niet normaal vonden? Goed, dan doe we die niet meer.

Maar wat hebben wij inmiddels met al die tijd gedaan dat we niet meer wedstrijdzeilen? Zijn we die tijd anders gaan besteden? Hoe is het met al die boten die ergens op een trailer staan te verstoffen. Zijn de bemanningsteams nog compleet? Kunnen al die zeilers die een Finn hebben aangeschaft nog wennen aan een andere boot en willen zij nog wel met meer personen in een boot zitten? Zijn er mensen te oud geworden om nog actief te gaan wedstrijdzeilen? Zijn de comitésleden wat anders gaan doen? Allemaal vragen die we pas kunnen beantwoorden als we alles weer kunnen en mogen zoals we gewend waren.

“Zijn de teams nog compleet? En kunnen al die Finn-zeilers nog wel met meer personen in een boot zitten?”

Het lijkt alsof inmiddels de globale opwarming in een nieuwe ijstijd is veranderd (het is eind mei als ik dit schrijf) en het grondwaterpeil is voor het eerst in jaren ook weer enigszins redelijk.

Voorlopig nog niets op de planning, koude terrassen tot 's avonds 8 uur en dan wegwezen en thuiswerken. Dat thuiswerken en (als bemanning) weinig anders te doen hebben, heeft tot vruchtbare 'samenwerking' binnen de Regenbogen geleid. Kyle van Goeverden en Olga Schuil, Fons Hartman en Claire Blom, Coen ten Kley en Danique van der Stelt en Kit Kattenberg en Sophie, alvast gefeliciteerd! ■

Wim van't Hoogerhuys



Elma Voogt

Halve wind vanaf het Norremeer door de monding van de Warmonder Leede richting de Spriet Laeck ligt de boei, nog een boei te ronden op het Zweiland en dan naar de finish bij de Starttoren. We zijn er bijna na een inspannende wedstrijd op de Kagerplassen. Op het Norremeer zien we in de verte het baken dat de laatste rakken in zicht zijn. De Jeneverboom, het baken voor (wedstrijd)zeilers, roeiers en motorbootvaarders dat zij op koers liggen naar Warmond. En dan opeens op vrijdag 21 juni bereikt ons het droeve bericht: ons baken is niet meer, de Jeneverboom is geveld door een gigantische storm op de Kagerplassen.

Maar wat is toch dat magische van dat baken dat Jeneverboom heet. De Warmondse historicus André van Noort heeft zich in de geschiedenis van de boom, ons “baken” verdiept. Hij schrijft er op de site van het genootschap De Jeneverboom het volgende verhaal over op.

De geschiedenis

“In de Klein-Hemmeerpolder aan de Sprietlaeck te Warmond staat een eenzame boom, die in de volksmond Jeneverboom genoemd wordt. De geschiedenis hiervan gaat terug naar het begin van de twintigste eeuw toen de watersport opkwam. Hij was voor de zeilers een veilig baken voor het bevaren van de Kagerplassen.

De Jeneverboom werd zo genoemd omdat telkens bij het passeren hiervan een oorlam werd gedronken. Hij bestond reeds in 1910 omdat kunstschilder Paul Arntzenius er in dat jaar een ets van gemaakt heeft.

De huidige boom is alweer de vierde. De eerste boom werd in 1935 vervangen door een nieuwe omdat hij gestorven was. Dit verliep niet geheel vlekkeloos. Er was afgesproken om de oude boom op 30 maart van dat jaar op ceremoniële wijze te verwijderen en een nieuwe te planten. Dit zou gepaard gaan met een toepasselijk woord en het plengen van een drankoffer. Dit alles zou geschieden in aanwezigheid van het gemeentebestuur, het bestuur van de Koninklijke Zeil-, Roei- en Motorsportvereniging “De Kaag”, het bestuur van de Vereenigde Hof-, Groot- en Klein-Hemmeerpolder en persfotografen. Het gehele programma werd grondig verstoord toen bekend werd dat de oude jeneverboom in de nacht van 29 en 30 maart bij de grond was afgezaagd en gestolen! Dit was door de heer H.R. Weise, die in Huize Middendorp aan de Leede woonde, gedaan. Op 25 maart schreef hij aan de organisatie een brief waarin hij wees op het feit dat hij vijf jaar geleden ten huize van dokter Walenkamp door aankoop eigenaar van de boom was geworden. Hij adviseerde in zijn brief om van de oude boom af te blijven en er een nieuwe naast te planten.



Marjan Schavemaker

- Toen de organisatie niet naar hem wilde luisteren en gewoon door wilde gaan, ondernam de heer Weise actie. Uiteindelijk belandde de boom in de tuin van Huize Middendorp. Daar werd hij met zijn afgezaagde stam in de grond gezet. Hij bleef daar staan totdat een zware storm op 25 mei 1938 hem deed omwaaien. Hiermee kwam een definitief einde aan de eerste Jeneverboom van Warmond.

Naar aanleiding van dit toch wel lachwekkende gebeuren verscheen in De Leidsche Courant van 3 april 1935 een gedicht van Troubadour.

*Daar stond een heele oude boom
Wiens takken door de jaren,
Door zwakte en door ouderdom
Omlaaggebogen waren.
De wind blies in zijn ouden kruin,
En sloeg zijn oude takken,
Maar de natuur kreeg nooit haar kans
Dien ouden boom te knakken.
Hij stond daar aan den waterkant
Al eeuwen te verwijnen,
Hij keek het rimp'lend water na
En naar de blanke zeilen
Hij zag figuurtjes kwiek en jong
En sterk gebruinde mannen,
En daarom liet zich d' oude boom
Niet van zijn plaats verbannen.
Hij was al dood, maar stond daar nog,
Een vijand van het water?
Zijn naam was wel jeneverboom,
Maar hij hield van 't geklater
Der golven spelend aan zijn voet,
En daarom wou hij blijven,
Die doode boom, die zich niet van
Zijn plaatje liet verdrijven.
Zijn uren waren afgeteld,
Het noodlot zou geschieden,
De nieuwe boom, die stond al klaar
En hooggehoede lieden.
Maar toen kwam in den stillen nacht
Met bijl en zaag getreden
Een man. Die heeft den dooden boom
Het leven afgesneden.
Nu stookte dees jeneverboom
- Het zij hem gul vergeven -
Zelfs in de ure na zijn dood,
Nog ruzie, herrie, leven.
Maar is er straks in Warmond weer,
Alom slechts pais en vrede.
Dan rimpelt langs zijn overschot
Het water van de Leede.*



Gelukkig hebben we het schilderij nog.



Elma Voogt

Er werd uiteindelijk toch een nieuwe jeneverboom geplant. Hij overleefde de Tweede Wereldoorlog niet. Volgens De Leidsche Courant van 14 april 1947 was hij tijdens de hongerwinter van 1944/1945 het slachtoffer geworden van de brandstoffennoed. Een andere lezing is dat hij door de Duitsers werd omgezaagd om plaats te maken voor een mitrailleurnest. Kennelijk waren de Duitsers geschrokken toen in de nacht van 27 en 28 mei 1943 een Britse Lancaster na een bombardement op de Duitse industriestad Essen een noodlanding in de Lakerpolder maakte. Meteen daarna werd in de Klein-Hemmeerpolder overgegaan tot de bouw van verdedigingswerken die door loopgraven met elkaar in verbinding stonden.

Op 11 april 1947 werd door oud-wethouder C. Zwetsloot in aanwezigheid van burgemeester L.M.E. van Fissenne, oud-wethouder A. Oudshoorn en gemeentearchitect A.J.P. Bakkers een nieuwe wilgenboom geplant. Deze maakte het niet lang. De afrastering rondom de boom was in zeer slechte staat waardoor het vee er makkelijk bij kon komen. In 1949 moest de wilg door een nieuwe vervangen worden omdat hij gestorven was. Deze is nu op 21 mei 2021 door een storm geveld.

In 2003 werd Genootschap Jeneverboom opgericht bestaande uit Luc Schouten, Nico Ouweland

en Rien Streng. Doel hiervan was het in stand houden van het Warmonds Kaagwater en het organiseren van de opening van het watersportseizoen. Gekleed in pakken uit de negentiende eeuw organiseren de oprichters de opening ieder jaar in april bij de Jeneverboom. Onder het genot van een glaasje Warmonds Kaagwater vindt de opening in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Warmond (nu Teylingen), Alkemade en Leiden en het Warmonds Schippertjeskoor plaats. Dankzij dit evenement blijft de Jeneverboom een fenomeen in Warmond en omgeving.” ■

André van Noort

Noot van de redactie:

De boom is nu even niet meer. Hij komt terug, daar wordt hard aan gewerkt, dat staat buiten kijf. In welke vorm, volwassen of middels een stek is nog niet duidelijk. Gelukkig kan de watersporter nog houvast vinden aan een ander baken. Rechtop in de wind, stormen doorstaand. Honderd jaar ons baken, de onvolprezen starttoren van De Kaag.

DE ROEIVLOOT VAART WEER UIT!

Sinds 5 juni mag het weer, roeien! De Whalers en Gigs lagen al sinds 13 oktober 2020 in hun stalling. Ondertussen werd er wel gewandeld, gesurfd en gekajakt, maar het echte teamgevoel krijg je toch van samen hard werken in de roeiboort..

We zagen de positieve wending niet eens aankomen maar de knop was snel om. Het was niet moeilijk om

in de dagen na 5 juni vrolijke roeiers te fotograferen. De ene na de andere boot roeide de haven uit, overal op de Kaag kwam je ze tegen, iedereen zwaaide en lachte. Ondanks de spierpijn, dat wel.....want na zo'n lang winterreces moet je weer voorzichtig opbouwen.

Addie de Moor



De Diva's!



Kaagse Bluf moet weer even wennen aan de riemen.



Heren 1 test de trackers voor de Kaagrace.



De Kagerslag gaat er alweer hard tegenaan.



Kaagerzooi is ook blij.



Venetie, here we come!



Team X krijgt geen genoeg van het uitzicht. Wat hebben we dat gemist!



Is de boot vol, dan pakken we er nog één.



Zou het kajakken geholpen hebben?



Onder toezien oog van Rien stappen de Kaagschuimers weer in de boot.



Kaagtijgers op de vroege zondagochtend



Ook de Kaagspetters gaan meteen op pad.

HET RUIME SOP

Ooit waren de tijgers op woensdagavond aan het roeien en zingen op de Kaag, tegenwoordig poetsen we de boot...



Tijdens onze laatste online zoomborrel zag het er al een beetje naar uit dat er binnenkort versoepeld zou gaan worden en we snel weer zouden kunnen gaan roeien. Echter, de aanblik van onze Neptunus vorig jaar na de coronastop was nogal droevig. Stonden we daar in onze vers gewassen roei-outfits, moest eerst de hele gig onder handen genomen worden, er leefden nog net geen kikkers in. Die eerste roeiwoensdag vorig jaar dus geen vieze shirtjes in de was met de eerste zweetdruppels van het seizoen maar shirts met modderspetters en vegen groene aanslag. Maar ja, you don't get anything clean without something else getting dirty 😊

Ook al zitten we natuurlijk vééél liever bovenop het bankje in de roeihouding dan er onder te hangen met een schoonmaakborstel, met deze wetenschap in het achterhoofd konden we niet anders dan op woensdag 2 juni alvast maar aan de slag met de poetslap, van zoomsessie naar poetsessie dus...

Van binnen en van buiten is de Neptunus grondig onder handen genomen want als de tijgers gaan schoonmaken... Mevrouw Helderder is er niets bij! Met een gezellig muzikje erbij gaan we aan de slag:

- alle riemen, spoorstokken, stootwillen, dollen en kabouterhoutjes gaan uit de boot en krijgen stuk voor stuk een poetsbeurt

- werkelijk alle vlanders gaan uit de gig en worden keurig naast de gig op de grond gelegd op volgorde (anders weten we niet meer hoe ze terug moeten) en ook deze worden grondig gepoetst
- het vuil in alle hoekjes van de boorden wordt minutieus met een borsteltje weggepoetst
- na afloop natuurlijk even lekker de boel schoonspuiten (dat blijft toch de leukste klus)

Wat kwam er verder zoal voorbij tijdens deze sessie:

- neem de groene zeep, die is lekker zacht voor de boot
- oh, toch handig dat ik de kinderbezem heb meegenomen, veel handiger schoonmaken met zo'n kortere steel
- is dat echt je schoonmaak-outfit?
- Neeeee, geen foto's maken als ik er zo op kom, leuk die string zo, mooie billenfoto
- Er wordt wel eens gezegd dat je alcohol moet gebruiken bij het schoonmaken... Hmmm, klinkt logisch, al hebben we dat toch maar beperkt tot een heerlijk, welverdiend glas wit toen de Neptunus lag te glanzen in de avondzon, zonder shine geen wine zeg maar 😊

Namens alle tijgers: graag gedaan hoor deze klus! (maar nu er dus liever allemaal niet meer in roeien, anders wordt ze weer vies 😊) ■

Maaïke Vogelezang

Jachthaven Juffermans bv



ZOMER- EN WINTERSTALLING

REPARATIE EN ONDERHOUD

VAN SLOEP TOT JACHT (40 TON)



HISWA

Veerpolder 69 • Warmond • Tel (071) 301 05 48 • Fax (071) 301 06 02
info@jachthavenjuffermans.nl • www.jachthavenjuffermans.nl

Kan niet bestaat niet

True Colours en de Toekomst zijn samen de grootste offset en digitaal drukker van Midden Nederland. Groot in mogelijkheden, kwaliteit en service welteverstaan. Persoonlijk contact met onze klanten vinden wij belangrijk en we zijn zo veelzijdig als u maar wilt.

Faciliteiten zoals design, productontwerp, fotografie, beeldbewerking, printen en drukken bevinden zich allemaal bij ons in 1 bedrijf. Wij drukken op vrijwel ieder formaat en op zeer uiteenlopende materialen, zoals bijvoorbeeld hout, kunststof, glas, metaal en natuurlijk papier. Ons motto? Kan niet bestaat niet.

 **True Colours**
DRUK + PRINT

de Toekomst
design | online | print | sign

HOE GEDRAAG JIJ JE OP HET WATER?

Op het water gelden niet alleen vaarregels. Het is ook belangrijk dat je gedraagt als een echte watersporter. Met respect voor andere watersporters en de omgeving.



DE VAARREGELS IN EEN NOTENDOP

- ✓ Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan.
 - ✓ Houd het midden van drukke vaarroutes vrij voor grote schepen. Ga hier niet drijven of voor anker.
 - ✓ Laat goed zien welke koers je vaart.
 - ✓ Geef elkaar de ruimte.
 - ✓ Pas je koers en snelheid aan wanneer je voorrang verleent aan een andere boot.
 - ✓ Zorg dat je rondom goed zicht hebt en kijk regelmatig achterom.
 - ✓ Gebruik de juiste navigatieverlichting.
 - ✓ Wees alert op hinderlijke golfslag of zuiging van een schip.
 - ✓ Anker alleen waar het veilig is. Niet in het midden van het vaarwater of bij bruggen, sluisen en werkschepen.
 - ✓ Zwem waar het mag en veilig is. Zwemmen in de vaarweg bestemd voor de doorgaande
 - vaart en bij bruggen, sluisen en wachtplaatsen is verboden!
 - ✓ Waar visnetten zijn, zie je meestal zwarte of gele vlaggetjes. Blijf daar uit de buurt.
 - ✓ Je moet een vaarbewijs hebben als je een motorboot bestuurt die sneller kan dan 20 km/u of langer is dan 15 meter.
 - ✓ Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water is 0,5 promille.
- Meer informatie over veilig varen vind je bij Varen doe je Samen!*

► Coronakajaks

Half mei gaan Tom en ik, twee Kaagschuimers, het toch maar eens proberen: kanoën in de twee verenigingskajaks. Het is dan nog volop coronatijd en we kunnen met het Kaagschuim sinds oktober al niet meer het water op met de whalers. We MISSEN de gezelligheid van onze roeimaten.

Eerst moet ik bekennen dat ik wat koudwaterrees heb. Kunnen we dat wel? Vroeger heb ik wel eens gekanoed in een ver, ver verleden, en Tom is al diep in de 70, gaat dat nog wel lukken in zo'n wiebelig bootje? En waar liggen nu eigenlijk precies die kajaks? Eerst maar wat informatie ingewonnen bij de Meiden van Staal, want die hebben ervaring.

De Meiden hebben aan het begin van de coronacrisis op eigen initiatief kajaks gekocht en houden hiermee hun teamspirit en hun armspieren op peil.

Terug naar ons eigen kano-avontuur. We hadden

geluk, want enkele Meiden van Staal gingen op hetzelfde moment net het water op met hun eigen kajaks. Die hebben ons nog even een 'zetje' gegeven en daar gingen we!

We beleven een hartstikke leuke ochtend. Het is dan ook super weer! Niet te koud niet te warm, droog, zonnetje erbij, Hollandse luchten en een lichte voorjaarsbries die het water tegen de boeg laat kabbelen. Overall jong spul tussen het opschietend riet, opvliegender weidevogels, op en top voorjaar. De rust en de stilte zijn heerlijk.

Na een paar kilometer komen we via de Hoflee en de Ringsloot op het open water bij de uitzichttoren aan het Norremeer. Daar doen we een eigen bakkie op het water. Vergeleken met het roeien kost het weinig inspanning om zo'n kajak te varen. Ook op de plas is alles stil, op een enkel zeiltje verder leeg. Heerlijk!

“Je trekt hem als het ware als een reuzenpantoffel aan.”

Eigenlijk moet je dat voor jezelf houden, zo mooi. Een prima alternatief voor het roeien, lekker buiten bezig. Ieder roeiend lid van onze vereniging kan de kajaks reserveren via de roeiplanner. Hiervoor moet je wel even achter de pc kruipen en inloggen op de verenigingswebsite, op de roeiplanner maak je een reservering aan onder je eigen naam. De twee boten liggen in de kluscontainer achter de roeicontainer, op haven Oost de container links naast de gig-stalling.

Het is ook het leukst om met z'n tweeën te gaan. Dat is gezellig en je kunt elkaar helpen met tillen en het in- en uitstappen. Handig is om een landvastlijntje mee te nemen. Dat vergemakkelijkt het in/uitstappen. Het instappen kan het makkelijkst naast de gig-helling. Het instappen en uitstappen is wel even een dingetje,

maar zit je eenmaal in je kajak, dan moeten er gekke dingen gebeuren, wil je er uitspoelen. Je legt hem in het water en je zorgt dat de landvast vanuit de kuip op de kant vastzit onder handbereik. Je steekt je benen in de kuip en zoekt met je hand steun op het dekje mid-achter of mid-voor van de boot. De landvast maakt dat je boot niet onder je wegglijpt en jij in het water belandt. Dus één hand op de wal, één hand in het midden van de kajak en dan verplaats je je gewicht naar het midden van de boot. Je trekt hem als het ware als een reuzenpantoffel aan.

Als gevolg van dit kleine tochtje hebben we om het kanoën te promoten binnen ons team een kleine instapcursus georganiseerd. Dank aan Martien die ons instructie gaf en de Meiden van Staal die enkele eigen kano's ter beschikking stelden om dit mogelijk te maken.

Zie je op de Kaag! ■

Vincent Montanus,
Kaagschuim

📷's Vincent Montanus



Eerst op het droge het materiaal inspecteren.



Voeten in de kuip



Verplaats je gewicht, let op de handen!



Handen goed neerzetten.
Zwaartepunt altijd zo laag mogelijk.



En gááán!!



- advertentie -

JACHTHAVEN
LOCKHORST

WINTERSTALLING BINNEN & BUITEN
ONDERHOUD & REPARATIE
TUIGEN STAAND & LOPEND WANT
BOTENLIFT TOT 20 TON

WWW.LOCKHORST.NL

Sweilandstraat 7a Warmond
info@lockhorst.nl
071 30 10 378



We starten de motor, we varen weer uit.

De zeilers mochten geen wedstrijden zeilen, de roeiers niet roeien maar ook De Kaag-motorboten mochten verleden jaar niet in georganiseerd verband toeren. Mei 2021 ging voorbij en helaas konden de motorboten voor de tweede keer niet op motorboottocht, terwijl we hier allemaal aan toe zijn om weer eens gezellig met elkaar te varen. Nu de maatregelen langzamerhand aan het versoepelen zijn, en we onze inenting gehad hebben, hebben de organisatoren van de motorboottocht het plan om eind augustus de trossen

los te gooien en een tocht te gaan maken van 25 augustus (Palaver) tot en met 31 augustus.

De wind fluistert dat de organisatoren reeds eind mei de motoren hebben gestart en zijn uitgevaren van oost naar west en van noord naar zuid om de route te verkennen. Waar de tocht naar toe gaat, blijft geheim tot het Palaver op de dag van vertrek. ■

Gerrit Kranenburg-Marijt



E. Buyze

Polyether Bootkussens
op maat gemaakt
Keuze uit vele stalen
sterke meubelstof

Leerdoek in diverse kleuren op voorraad.

Bekleding nog goed? Kom dan even langs voor een nieuwe stevige vulling!

Pr. Mariannelaan 314 bij Geestbrug
2275 BR Voorburg Tel. 070-3902826
Maandag gesloten
www.buyzepolyether.nl

MARITIEM CENTRUM RIJNSICHT

MCR
MARITIEM CENTRUM RIJNSICHT

Uw maritieme totaal specialist!

- In- en verkoop sloepen/sportboten
(gespecialiseerd in rubberboten (ribs))
- In- en verkoop van in- en outboard motoren
- Reparatie en onderhoud boten en motoren
- Lpg ombouw van in- en outboard motoren
- Stalling zomer en winter (4500 m2)
- Rib & tenderverhuur
- Event service

meer informatie vind u op:
www.MCR-Rijnsicht.nl



NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 12 VOETSJOLLEN

“Een oude traditie wordt in ere hersteld. Van 1924-1941 en in de jaren '70 werden er Nederlandse kampioenschappen 12-Voetsjollen op de Kaag verzeild. In 1977 werd dit voor het laatst georganiseerd door onze vereniging.

Op 3, 4 en 5 september a.s. is KWV De Kaag weer gastheer en organisator van het NK 12-Voetsjollen. Inschrijving voor deelname via De Twaalfvoetsjollenclub, www.twaalfvoetsjollenclub.nl.” ■





Werkzaamheden starttoren



Botenlift



Fietsenstalling



Picknicktafels



Toegangshek



Nieuwe jeugdboten en zeiltjes

KAAGSOCIËTEIT

Werkzaamheden

De starttoren heeft een nieuw lijke verf gehad en staat weer te pronken langs de waterkant. Het riet van de starttoren en de sociëteit had wat stormschade. Dit is nagelopen en waar nodig opnieuw bijgestoken. Het tegelveld bij het havenkantoor en de buitentoiletten is volledig vernieuwd en ligt er weer strak bij.

Botenliften

De steigers voor de botenliften zijn klaar en er is een begin gemaakt met het plaatsen ervan.

WIFI

De WIFI bij de Kaagsociëteit is sterk verbeterd en bereikt nu het hele terrein en jachthaven. Overall is glasvezel aanwezig. De WIFI-code is verkrijgbaar de aanwezige havenmeester. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan verbe-

tering van de WIFI op havens Oost en West.

Jollenveld

Door de grote aanvraag zal het jollenveld bij de sociëteit worden uitgebreid. De plannen hiervoor zijn reeds besproken met de verhuurder van de grond.

HAVEN OOST

Picknicktafels

De picknicktafels bij 't Lichthuys waren hard aan vervanging toe. Er zijn inmiddels vier nieuwe exemplaren aangeschaft, doordat ze vierkant zijn, zijn ze nog enigszins coronaproef ook. Er zijn al verschillende positieve reacties op gekomen.

Fietsenstalling

De nieuwe fietsenstalling, geplaatst door Onno (havenmeester) en Arno en Wim (vrijwilligers) is al goed in gebruik genomen. Nu kunnen de fietsen, scooters en bagagewagentjes droog worden gestald en zo staat alles netjes bij elkaar en niet zo verspreid over de haven.

Toegangshek

Een geluk bij een ongeluk heeft erin geresulteerd dat het toegangshek kon worden vernieuwd. Er is een informatiebord op geplaatst en het Kaaglogo is goed zichtbaar waardoor de toegang ook beter zichtbaar is.

HAVEN WEST

Secretariaat

Het secretariaat is opgeknapt. Al het houtwerk is onder handen genomen en er ligt nu een prachtige houtlook-vloer. De bureaus, de bestuurstaafel en de tafels in de koffieruimte zijn voorzien van nieuwe bladen. Tevens is er een alarm geïnstalleerd.

ALGEMEEN

Nieuwe jeugdboten en zeiltjes

De vereniging is blij met de aanschaf van vier Lasers en nieuwe zeiltjes voor de Optimisten. We hopen zo nog meer jeugd op te kunnen leiden. De boten en zeiltjes worden al goed gebruikt. >



Schippers gezocht



De GPS-trackers voor de online Kaagrace testen



Kaagweekend



Kajaks aangeschaft

- advertentie -

MET HET A T/M Z PAKKET VAN MAX BEHREND

GAAT HET U ALTIJD VOOR DE WIND



Bij Max Behrend bent u zowel op het water als op het land goed verzekerd. Neemt u meerdere verzekeringen af, dan kunt u tot wel 15% korting krijgen op het hele pakket. Meer weten of persoonlijk advies tel: 071 30 50 250

Max Behrend Verzekeringen BV
 Veerpolder 1-B - 2361 KV WARMOND
www.maximaal.info | info@maximaal.info



Scheveningse jeugd te gast

Onze jeugd zeilde reeds enkele weken met elkaar, maar ook met een groep jeugd uit Scheveningen. Hoe leuk is dat? Zelfs de Scheveningse jeugd gaat graag naar de Kaag.

Schippers gezocht

We willen de groep schippers voor de "Noord" uitbreiden. Vindt u het leuk om ons wedstrijdcomité te versterken en het startschip te besturen tijdens wedstrijden, dan zien we uw aanmelding graag tegemoet. Dit kan bij het secretariaat.

Kaagrace online

Voor de tweede keer op rij kon de Kaagrace niet doorgaan door corona. De commissie heeft onderzocht of de Kaagrace lokaal en

digitaal georganiseerd kon worden en met positief resultaat. De Kaagrace ging op 3 juli 2021 online. Dit is uniek, daar De Kaag de eerste is in Nederland die dit online organiseert. In het volgende Kaagnieuws besteden we hier aandacht aan.

Kaagweekend

De 100ste Kaagweek wordt doorgeschoven naar 2022 zodat iedereen daaraan kan deelnemen. Er wordt dit jaar wel gezeild, maar dan in de vorm van een Kaagweekend. Een 3-daags zeilwedstrijdprogramma van 23 t/m 25 juli 2021 voor alle open eenheidsklassen met inachtneming van alle RIVM-veiligheidsrestricties. De inschrijving is reeds geopend en staat open voor leden en niet-leden. Op dit moment (11 juni) mogen we alleen voor leden

wedstrijden organiseren, dus voor niet-leden is de inschrijving onder voorbehoud in afwachting van de rijksoverheid.

Kajaks aangeschaft

Gelet op de populariteit van het kanoën afgelopen winter, heeft het bestuur besloten twee kajaks aan te schaffen voor algemeen gebruik. De roeiers kunnen zelf een kajak reserveren. Wilt u het ook een keer proberen, reserveer dan een kajak bij het secretariaat. ■

Pauline de Zwart



► Verwensingen

Julie, die mij in dit mooie blad volgen, weten dat ik een jolige jollen-meid ben en geen enkel bezwaar heb om met mannen onze plas rond te varen. Iedere man is welkom om in mij te komen zitten en hoe meer hoe beter. Wel na elkaar graag!

Kun je een klein beetje of heel goed zeilen, dat maakt mij helemaal niet uit. Als je maar aan mijn juiste plekje zit en aan de juiste lijntjes trekt. Dan trek ik aan het kortste en geef mijzelf helemaal over. Ik ben erg tolerant en doe mijn best om iedere zeiler een gevoel te geven dat hij de beste is en altijd is geweest. En, als hij na een mooie dag mij weer afdekt en een liefkozend aaitje geeft, ben ik super tevreden. En dan denk ik altijd te horen: wat een supermeid! Natuurlijk.

Maar...Er zijn natuurlijk uitzonderingen. En dat maakt het wel erg spannend. Trouwe lezers en lezeressen

weten dat Menno, mijn rechter- en linkerhand, vorig jaar een Kaaglid aan mij voorstelde dat enige malen achter elkaar met mij de hort op ging. Ik voelde vanaf de eerste aanraking al iets bijzonders. Een oprechte tederheid..wow. Gelijk een waanzinnige klik. Verliefd op het eerste gezicht enz. enz. Telkens uitkijkend naar onze volgende slip(way)partje.

Op een dag had hij opeens een ander, een andere..! Haar ergens in Leiden opgepikt. Ik was zo teleurgesteld en vol ludevedu. Zag er wel mooi uit hoor, maar ik verwenste haar van alles. Van kromme mast tot dat haar buik van houtrot open zou springen en alles wat daar tussen zat. Zo boos was ik. Maar goed, dat was vorig jaar.

Twee weken geleden lag ik net op mijn plekje, nadat Menno mij weer een mooi likje lak heeft gegeven in

de tent op haven Oost. Warm!! Ik weer blij dat Stan mij (de lieve havenmeester) weer in het water heeft gelegd en mij naar de Sociëteit heeft gebracht.

Zoals ik al zei, ik lag daar met Menno te wachten op een gast. Tot mijn grote verbazing kwam daar mijn grote liefde aan lopen... Ik snel de andere kant uitkijken natuurlijk. Ik laat me niet zomaar kennen. Nog steeds boos.

**“Wees lief voor elkaar,
je weet maar nooit hoe het
gaat lopen..”**

Hij vertelde Menno het verhaal waarom hij met mij wilde gaan varen. Ik dacht gelijk: wat een lef! Maar mijn boosheid veranderde heel snel in verdriet en angst. Hij vertelde dat zijn Leidse meid niet zo mooi was als de buitenkant vertelde: dat haar kielbalk, mastvoet en nog veel meer onderbuikdelen volledig gaar zijn en eigenlijk niet meer te repareren vallen.

Julie kunnen je wel voorstellen dat ik daar waanzinnig van schrok. Al mijn verwensingen, die ik haar in een hele verdrietige en zeer slechte bui heb toebedacht, zijn uitgekomen... Dat was schrikken! Het zal toch niet waar zijn dat ik... Nee, natuurlijk niet, maar het lijkt er wel op.

Ik had het ook zó met hem te doen. Menno ook. Wij zaten daar met z'n drietjes op de jollenhelling in het zonnetje met ieder z'n eigen gedachten en verdriet. Hij gaf opeens aan dat hij haar maar weggaaf en een andere hobby ging zoeken. Zo..Wat!! Toen gingen bij Menno en vooral bij mij alle alarmbellen af. Menno uit alle macht onze Kaagfamilie verdedigen en dat het zeilen top blijft. (vooral in mij natuurlijk!)

En toen kwam ik aan de beurt. Met z'n tweetjes de

plas op en hoe. Ik ging hem even laten zien wie ik ben en gelijk kwam weer het oude gevoel. Heerlijk. Ik heb tranen gelaten, een laag van tien centimeter in mijn buik! Natuurlijk niet.. blijkt dat mijn spleetjes nog te droog waren en na een uurtje was ik weer lekker strak en dicht.

Wij hebben niet alleen oude tijden gevierd, maar ook een geweldige dag samen gehad met alle jollenzeil(st)ers van De Kaag en zij hebben het afgesloten met een goede borrel en ik lag héél tevreden op mijn plekje..

Moraal van dit verhaal..

Wees lief voor elkaar. Ook al heb je waanzinnig de pest aan iemand, wens hem of haar niet het ergste. Je weet maar nooit hoe het gaat lopen.

P.S. Bovenaan dit verhaal heb ik het alleen over mannen. Ik hou daarvan, maar ik hoop nog steeds dat er een dag komt dat er een dame bij mij instapt. Ik ga er dan echt een feestje van maken. Echt waar. ■

Knuffel van jullie CoCootje.

PRIJSPUZZEL

“TOERTJE DOEN?” VERLENGD

Niet wetende dat het mooie weer zo lang op zich liet wachten hebben we de inzendingsdatum verlengd van de prijspuzzel. Dus zoek de puzzel uit het vorige Kaagnieuws 633 er nogmaals bij, vul een picknickmand, start de motor en maak er een leuke puzzeldag van. We hebben al inzendingen binnen. U kunt uw inzending insturen vóór 1 augustus naar secr@kwvdekaag.nl

KALENDER

Maand	Datum	Kaagactiviteit
Juli	11	Lasertraining beginnende wedstrijdzeilers
	11	CWO les jeugd
	12	Spreekuur Bestuur
	14	Zomeravondwedstrijd
	17, 18	Jeneverboomtrofee (ovb)
	17- 21	Jeugdweek
	21	Zomeravondwedstrijd
	23-25	Kaagweekend
Aug	28	Zomeravondwedstrijd
	4	Zomeravondwedstrijd
	11	Zomeravondwedstrijd
	18	Zomeravondwedstrijd
	23-27	Zomer trainingsweek
	25	Zomeravondwedstrijd
	29	Lasertraining beginnende wedstrijdzeilers
Sept	29	CWO les jeugd
	3-5	NK 12 Voetsjollen (ovb)
	5	Lasertraining beginnende wedstrijdzeilers
	5	CWO les jeugd

Maand	Datum	Kaagactiviteit	
Okt	11, 12	Rond & Plat & Polyclassics (ovb)	
	12	Lasertraining beginnende wedstrijdzeilers	
	12	CWO les jeugd	
	19	Lasertraining beginnende wedstrijdzeilers	
	19	CWO les jeugd	
	19	8 Uurs race (ovb)	
	23	Verschijningsdatum Kaagnieuws	
	25, 26	Nakaag (ovb)	
	26	Lasertraining beginnende wedstrijdzeilers	
	26	CWO les jeugd	
	2, 3	Lange Afstand Valken (ovb)	
	3	Lasertraining beginnende wedstrijdzeilers	
Nov	3	CWO les jeugd	
	10	Winterwedstrijd (ovb)	
	11	Spreekuur Bestuur	
	14	Winterwedstrijd (ovb)	
	Dec	12	Winterwedstrijd (ovb)
		16	Verschijningsdatum Kaagnieuws

2021

Bezwaren tegen het voorgestelde lidmaatschap kunnen tot vier weken na de aanmelddatum schriftelijk worden ingebracht bij het bestuur. Na deze termijn zal het bestuur beslissen over toekenning van het lidmaatschap.

▶ 2021

Voorgestelde leden

Naam	Woonplaats	Voorgesteld door:	
De heer T. Bakker	Warmond	Alex Knijnenburg	Jaimy de Vogel
De heer T.G.B. van Dijk	Leiden	Rob Ravensbergen	Irene van der Lugt
De heer M.M. Eeman	Badhoevedorp	Cees Nater	
De heer T.P. Grentzius	Warmond	R. van Bentem	Ernest Menten
De heer J. Haest	Voorschoten	Marc van Dijk	Cor Smakman
Annefleur Huizing	Den Haag		
De heer M.P.W. Klijndijk	Den Haag	Mike van Hoek	Henk-Jan Mulder
De heer C.G.A. Klip	Berkenwoude	Marinus van Sijdenborgh	
De heer R.J.H.M. Kuipers	Ambt Delden	Max Blom	Frans Sluyters
De heer J. Ligthart	Wassenaar	J.M. van Eijk	
De heer H. Maarleveld	Rotterdam	Lies Eichhorn	Jan Willem van Weezenbeek
De heer M.J.C. Merkus	Haarlem	Otto Ambagtsheer	Haico de Boer
De heer M. Morsman	Enschede	Max Blom	Frans Sluyters
De heer R.P. Nijssen	Oegstgeest		
Mevrouw Y.C.A.M. Nuyten	Alphen aan den Rijn	Annelies Batelaan	
De heer E.M. van Oorschot	Voorburg	Rudy Kuiters	
De heer J. Roorda	Warmond	Sara B. Bruins Slot	Jeanette H. Meijknecht
De heer J. Verhaar	Oegstgeest	oud-lid	
De heer R. de Vogel	Warmond	Jaimy de Vogel	
De heer K.D. Wagner	Berkel en Rodenrijs	oud-lid	
De heer W.W. Werner	Oegstgeest	Peter Burggraaff	Pieter Gerrit Binkhorst
De heer D.E.J.W. van de Wetering	Voorhout	Stef van Gruythuizen	

Gezinsleden

Boyd de Vogel, Warmond
Mevrouw P.A.C. Kempeneers-Heere, Warmond

Jeugdleden

Gijs Walenkamp, Oegstgeest
Daan Huisman, Oegstgeest
Quint Hellman, Amersfoort
Tom de Louwere, Leiden

Beëindiging lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap van KWV De Kaag wilt opzeggen, dan moet u dat schriftelijk doen, door een opzeggingsbrief naar het secretariaat te sturen. Opzegging kan alleen tegen het einde van het lopende verenigingsjaar. Opzegging moet vóór 1 november. Bij een opzegging ná 1 november loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Overleden

Op 12 maart is *de heer J. Weterings* overleden

Op 8 juni 2021 is *de heer J.R. Korswagen* overleden

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.

De publicatie "Personalia" is ook te lezen op de website onder "vereniging".

TIJSSEN WATERSPORT AL 50 jaar EEN BEGRIP

ARC MARINE
Grootste collectie van Nederland & nieuwe showroom!

dubarry
Ruime collectie waterdichte zeillaarzen en bootschoenen met GORE-TEX® voering.

tijssen watersport

Alles voor sloep, motorjacht, zeilboot of wedstrijdship.
Direct uit voorraad leverbaar, ook online!

NIEUW KAAGKUSSENS
ook van Leiden!

COBB BBQ

Zijlbaan 10
2352 BN Leiderdorp
Tel 071 54 10 185
info@tijssenwatersport.nl
www.tijssenwatersport.nl

MAGIC MARINE

SAFETY FIRST!

De Ultimate Buoyancy Aid, beschikbaar in drie verschillende kleuren, zorgt niet alleen voor een moderne look maar ook voor een betere zichtbaarheid in en op het water!
Naast de felle kleuren is de Ultimate Buoyancy Aid uitgerust met een verstelbare schouder straps, een duurzame YKK zij rits, een grote voorzak voor de essentiële artikelen en het vest is CE 12402-5 gekeurd!

ULTIMATE BUOYANCY AID
*Verkrijgbaar in 3 kleuren

- Verstelbare schouder banden
- Zijkant rits opening met YKK rits
- Verstelbare band om de middel
- Grote opberg zak op de borst
- CE ISO 12402-5 gekeurd zwenvest

WWW.MAGICMARINE.COM



*‘Bevlogen vastgoedkenners
met oog voor detail’*

Wij werken graag voor opdrachtgevers met bijzonder vastgoed. We hebben er plezier in hen zo goed mogelijk te adviseren. Om problemen op te lossen, maar liever nog om ze te voorkomen.

Met diepgaande kennis van makelaardij, maar ook bouwkunde, architectuur en interieur staan wij voor u klaar. Wij maken oplossingen op maat. Complexe transacties krijgen de aandacht die ze verdienen. In een vertrouwde setting worden de juiste partijen bij elkaar gebracht. Persoonlijk en confidentieel. Als boutique kantoor streeft Conduct Vastgoed er niet naar de grootste te zijn, maar wel de beste.

Meer weten: Bel Jan Willem ten Kley en ir. Kim ten Kley-Keeris MRE BA

